

juni 2012
1e jaargang
2e kwartaal

O_m↑ Eiland



**EK Eiland
Op volle toeren!**





ER IS FEEST ACHTER DE BESTUURSTAFEL ! EEN NIEUWE EDITIE, EEN NIEUWE NAAM !

Van de bestuurstafel

Alstublieft !!

Een nieuw blad met een nieuwe naam.. Laat het voor ons en u een nieuw begin zijn. Een begin, waarin meer leden actief deelnemen aan het schrijven van artikeltjes, over wetenswaardigheden, hobby's etc.. waarbij wij met z'n allen nauw betrokken zijn, zowel jong als oud. Laat het een blad zijn waarin ideeën worden geopperd, over het verbeteren van de leefbaarheid op en rond Om 't Eiland. Kortom een informatief blad, dat graag gelezen gaat worden.



Kopersvereniging Stadseiland

Rekeningnummer: Rabo 303495936

KvK: 39071931

Website: www.stadseiland.nl

Webmaster Peter de Jong

Webcontent beheerder John den Os

Mist u iets in ons blad, of zou u graag zelf een stukje willen schrijven, laat het ons weten. Ideeën over het verbeteren van onze leefomgeving op en rondom ons Stadseiland zijn van harte welkom. Aarzel niet maar mail naar redactie@stadseiland.nl of naar secretariaat@stadseiland.nl

Om 4 Eiland



Voorwoord

In de eerste week, na het verschijnen van de eerste Stadseiland krant, stroomden de mails al binnen. Zoveel reacties hadden wij niet verwacht. Een mooier compliment konden wij niet van u ontvangen.

Niet alleen een boekbespreking, maar ook een film- en culinaire rubriek zijn van harte welkom, zo liet u ons weten. U kunt van ons aannemen, dat wij alle reacties ter harte hebben genomen, en waar mogelijk, zelfs gerealiseerd hebben.

Voor ons vormden al deze respons een volgende stap. In ons enthousiasme zijn wij koortsachtig op zoek gegaan naar een professionele aanpak.

Bij bedrijven, stichtingen en verenigingen zijn wij gaan informeren naar goede digitale drukkerijen, waarvan het eindproduct er mooi uitziet, en toch betaalbaar blijft. Een moeilijke opgave en een hele klus, maar zo u ziet niet onmogelijk. Al hetgeen wij in gedachten hadden, werd ons door een firma in Arnhem geboden. Een gesprek ter plaatse, en een rondleiding door de hypermoderne drukkerij, ontnam ons de nog eventueel resterende twijfels. Aan tafel werd het ons al snel duidelijk dat wij een mooi product in handen zouden krijgen. En zo u ziet, hebben wij niets teveel gezegd.

Wij zijn er trots op,
hopelijk u ook!

Piet de Kreek



- 4 De hanging baskets
- 6/7 Het ontstaan van.....
- 10 EK 2012 op het eiland
- 11 Aanmelden fietstocht

COLOFON

VOORZITTER:
Henry Woertink

SECRETARIS:
Sjoerd Hoekstra
secretariaat@stadseiland.nl

PENNINGMEESTER:
Piet de Kreek

REDACTIE:
Johan Wijnmaalen
Piet en Rita de Kreek

REDACTIEADRES:
Stadseiland 89
8243 HW Lelystad
redactie@stadseiland.nl





HENNEKE MET HAAR TEAM

De weergoden zitten mee. Er is nog geen druppel gevallen! Henneke met haar team zorgen weer voor een groen en kleurrijk eiland!!

Hanging baskets

Zondagochtend 6 mei jl., was het weer zover. Ongewijfeld zullen de meesten van u, de grote bulk zakken aarde en de overstelpende hoeveelheid bloemen, die voor de deur van huisnummer 95 opgestapeld stonden, niet ontgaan zijn. Vroeg in de ochtend was al een heel team enthousiaste Eilanders met groene vingers, druk in de weer met het vullen van de hanging baskets. Bakken, die nog niet door bewoners van de paal waren gehaald, werden in de vroege ochtend door het marathon team gedemonteerd en geleegd, om daarna door het front team gevuld te worden. De aan- en afvoer ging vrij rap. Henneke en Leo verzorgden op voortreffelijke wijze koffie en koekjes. Wij hopen, net zoals verleden jaar, weer heerlijk enkele maanden te mogen genieten van die mooie bloemenpracht. Ach,eigenlijk kan het ook niet anders. Immers, ze zijn met liefde geplant! Allemaal hartelijk bedankt!



Beppie Visser (met petje op) van het marathon team, komt alweer met de volgende kruitwagen aanrijden. Twee baskets op, en twee baskets af. Het is niet bij te houden! Ondertussen zijn er alweer drie kruitwagens weggereden!



FILM RUBRIEK

In deze rubriek wil ik jullie graag enthousiast maken voor een film !

Deze eerste keer de Franse film : Intouchables

Het waargebeurde verhaal over een door een ongeluk verlamde Franse miljonaar genaamd Philippe die op zoek gaat naar een verpleger die hem fulltime moet gaan verzorgen. Een Senegalees genaamd Driss komt uit de onderkant van de samenleving woont in een van de Parijse voorsteden en moet solliciteren om in aanmerking te komen voor een uitkering. Philippe valt voor zijn onbeschofte houding maar vooral voor t feit dat hij totaal geen medelijden toont en neemt hem op proef.

Dit levert geweldige scene's op. Een zwarte boom van een vent die met hem loopt te zeulen en zo ongeveer alles wat je maar verkeerd kunt doen ook doet. Met humor wordt alles opgelost , dit levert hilarische scene' s op. Er ontstaat een warme band tussen de twee . Door problemen bij Driss thuis met een criminele broer moet hij zijn baan opzeggen. Philippe kan het niet meer vinden met een nieuwe verpleger en gaat er langzaam maar zeker aan onderdoor.

Door het hele verhaal loopt ook een lijn van Philippe die met brieven een relatie opbouwt met een vrouw maar haar door zijn handicap niet durft te ontmoeten. De assistente van Philippe , Yvonne besluit dat het zo niet langer gaat en haalt Driss terug. Ontroerend goed door beide mannen gespeeld! Hebben nog een goede en vooral leuke tijd samen met schitterende avonturen. Te veel om hier in t kort te vertellen. Driss neemt achter Philippe's rug om contact met de penvriendin en de film eindigt met Driss die langzaam uit beeld verdwijnt.

Geweldige film die je met een goed gevoel achterlaat , prachtig gespeeld , en schitterende muziek . Absolute aanrader!!

Ria



BOEKENTIP!!!!!!

"De Overgave"

Geschreven door Arthur Japin

Een prachtige historische roman!

Het speelt zich af in het Amerika van de 19e eeuw. Om precies te zijn in Texas, toen bevolkt door de oorspronkelijke bewoners, de Comanche-Indianen. Het was een roerige tijd. De Mexicanen probeerden Texas in te lijven bij Mexico en als laatste de inwoners van de Verenigde Staten die het Indianengebied willen koloniseren.

De hoofdpersoon Sally "Granny" Parker en familie proberen daar een leven op te bouwen. Zij bouwen een fort en alles gaat er gemoedelijk aan toe, tot het fort plots wordt overvallen door de Indianen. De gezinsleden rennen voor hun leven, sommige worden bloederig afgemaakt, anderen worden ontvoerd. Het wreken van de doden en het vinden van de familieleden wordt het levensdoel van "Granny".

Het boek begint aan het eind van "Granny's" leven, de terugblikken en de flashbacks worden door Arthur Japin kunstig in elkaar verweven. Door deze manier van schrijven wordt je in het verhaal gezogen en wil je het boek niet meer naast je neer leggen.

Zoals ik al zei: Een prachtige historische roman waar Arthur Japin veel research voor heeft gedaan.

Er zitten veel historische wetenswaardigheden in en heeft alle grote thema's: liefde, wraak, geweld, geluk, wanhoop, maar vooral de hoop op betere tijden!

Veel leesplezier!

Rita de Kreek





Het ontstaan van het Stadseiland en zijn Kopersvereniging

HET PRILLE BEGIN

In 1996 kwam Makelaardij projecten B.V. L. van der Linden met een nieuw project binnen Lelystad, onder de naam "t Stadseiland" in de Jol. Het betrof hier een project van 70 luxe twee onder één kap woningen, bestaande uit drie varianten, waarvan de architectuur geïnspireerd is op de succesvolle woningen uit de jaren dertig. Het accent viel al snel op de naam villa's. De bouw zou plaatsvinden op het voormalige volkstuincomplex "De Visarend", en werd gerealiseerd door Slokker Vastgoed Groep uit Huizen. Het ontwerp van de woningen is van Van den Berg Architecten uit Hoofddorp. Oktober 1996 startte van der Linden met de verkoop en konden geïnteresseerden zich inschrijven. Uiterlijk op 23 oktober diende het aanmeldingsformulier in het bezit te zijn van de makelaar.

VAN PROJECT NAAR BOUW

Al snel bleek er een grote interesse voor dit project te zijn. De Flevopost schreef in die tijd: "Het Stadseiland wordt een besloten, veilige, ruim opgezette en door water begrensde woonbuurt". In het Wooninfocentrum in de hal van het Stadhuis waren inmiddels twee informatiepanelen van het woningbouwproject te bezichtigen. Deze gaven artist impressions van het totale project en van de woningtypen afzonderlijk. Kort daarna verscheen er in de hal een grote maquette van Het Stadseiland. De start van de bouw was gepland begin april 1997. Eind 1997 vierden de eerste bewoners hun kerst al op het Stadseiland. De laatste bewoners deden hun intreden in april 1998.





HET HING IN DE LUCHT

Dat de ligging, de dorpse stijl van de aanleg en vooral de rust, die het Stadseiland uitstraalt, velen aanspreekt, is een ding dat zeker is. Vooral de eerste bewoners straalden een soort van euforie uit. Velen deelden het "Center Parcs gevoel". Iets van onbezorgdheid, tevredenheid, maar vooral ook dankbaarheid om hier te mogen wonen. De onderlinge verbondenheid van de eerste bewoners was in die tijd erg hecht. De roep naar de oprichting van een Kopers vereniging hing al ettelijke weken in de lucht. Het kon niet missen, die zou er komen!

DE KS DOET ZIJN INTREDE

Het waren uiteindelijk Willem Prins en Johan Wijnmaalen, die dit initiatief snel ter hand namen. Helaas moest Willem, vanwege zijn drukke werkzaamheden en door zijn voorzitterschap van Volleybal vereniging Pugna, al snel afhaken. Er werd een voorlopig bestuur gevormd van zeven personen. Het liet niet lang op zich wachten, of een gelikt uitzijnde brochure getiteld "Kopersvereniging Stadseiland in oprichting", werd aan alle bewoners persoonlijk door het tijdelijke bestuur overhandigd. Aan de Statuten en het Huishoudelijk reglement was koortsachtig gewerkt. Met medewerking van de Vereniging eigen Huis (waar de KS lid van is), kwamen deze al vrij snel tot stand. De doelstelling was dat 75% van het aantal kopers op het Stadseiland zich zouden opgeven voor een lidmaatschap. Het werd ruim 99 procent. Met ingang van 1 oktober 1999 werd, door middel van een notariële akte, aan de Kopersvereniging Stadseiland, de status gegeven van officieel rechtspersoon. Het voorlopig bestuur was een officieel bestuur geworden en.....kon onmiddellijk aan de gang gaan!

ÉÉN VOOR ALLEN, ALLEN VOOR ÉÉN!!

Gebreken tijdens de bouw werden, dankzij de snelle aanpak van de KS, na oplevering door Slokker alsnog gecorrigeerd. En dat was een hele kluit. Om en nabij de zes weken is Slokker nog op het eiland aan het werk geweest. De KS heeft zelfs tegen Masters in Light een rechtszaak moeten aanspannen, en gewonnen. Veel commissies werden onder de vleugels van de KS, in de afgelopen jaren gevormd.



Met het tienjarig jubileum van het Stadseiland, heeft de KS een DVD laten samenstellen, met een compilatie van de Nazomerfeesten, die ieder huishouden aangeboden kreeg. Voor een opsomming van alle activiteiten en successen, schiet de huidige papierruimte tekort, wij zullen ze u dus besparen. Het is te danken aan de motivatie en geweldige inzet van zeer veel bewoners, dat wij dit allemaal hebben kunnen bereiken. Immers, wij leven met en voor elkaar.

Johan Wijnmaalen



KOOK EILAND

EET U SMAKELIJK!

Recepten en bijbehorende kooktechnieken door hobbykok: Lindsey van den Brink

Pasta con gamberi e rucola, een zomers Mediterraan recept.

Bereidingstijd: 30 minuten

Ingrediënten voor 1 persoon:

- 4 gamba's (6 scampi's)
- 150 gram ongekookte spaghetti
- 2 teentjes knoflook, fijngesneden of geperst
- 3 a 4 zongedroogde tomaten, klein gesneden
- 25 gram rucola, heel grof gesneden
- peper en zout naar smaak
- eventueel wat vers geraspte Parmezaanse kaas



Werkwijze:

Breng een ruime hoeveelheid water aan de kook, en pel de gamba's/scampi's, dit bespreek ik ook apart onder het kopje techniek. Kook de pasta al dente (bijtbaar ofwel nog enige weerstand). Verhit ondertussen wat olijfolie in een wok en voeg de gamba's/scampi's toe. Draai de gamba's/scampi's om als één kant gaar is en voeg dan de knoflook en de tomaten toe; bak deze mee tot de gamba's/scampi's gaar zijn (roze huid/wit vlees). Breng het geheel goed op smaak met wat peper en zout. Haal vervolgens de gamba's/scampi's uit de wok en voeg de pasta toe aan het achtergebleven knoflooktomatenmengsel, en meng dit goed. Giet er eventueel nog wat extra virgin olijfolie bij.

O ja, serveer de rucola en gamba's/scampi's apart van de pasta. Aan tafel kan er eventueel nog Parmezaanse kaas toegevoegd worden; eet smakelijk!

Techniek:

Sommige garnalen hebben een darmkanaal, dat vol vuiligheid zit en verwijderd dient te worden. De techniek bestaat uit drie handelingen:

Ten eerste:

Trek de schaal van het lichaam (het gedeelte tussen kop en staart) met je duimen aan de onderkant (daar waar de pootjes zitten) weg. U kunt kop en staart laten zitten of verwijderen; de keuze is aan u;

Ten tweede:

Snijdt met een klein scherp mesje langs de bovenzijde (bolle kant) van de garnaal en maak een inkeping zodat het darmkanaal (zwart lintje) zichtbaar wordt;

Tot slot:

Pak het darmkanaal met uw vingers vast of maak het los met een mes en trek het eruit, gooi deze weg.



Praktische tuintips

Sinds wij op nummer 56 van het Stadseiland wonen, hebben wij een grasveldje. Dit grasveldje zat (en zit nog) vol met paardenbloemen en mos. Het wordt langzamerhand wel wat minder en beter, maar het zou waarschijnlijk beter zijn, om het om te scheppen en opnieuw aan te leggen. Helaas heeft de tuin meerdere aandachtsplekken, die ook aandacht vereisen, dus ik laat het voorlopig maar even zo, en ben mezelf gaan verdiepen in het renoveren van gras. Kortom in het onderhoud van het Gazon. Hier volgen enkele tips, die u hopelijk kunt gebruiken.

Maaien.

Het gazon gaan we 1 of 2 keer per week maaien, afhankelijk van de groei. In droge periodes minder vaak maaien en het gras op een hogere stand afrijden. Bij zonnig en warm weer, kun je beter tot 's avonds wachten met maaien, om uitdroging door te grote verdamping tegen te gaan. De verse snijwonden van het maaien verdampen immers veel meer. Een gazon moet gemaaid worden als de hoogte van het gras zowat dubbel zo hoog is als wanneer het net gemaaid is. Waarom moet het gras zo vaak gemaaid worden? Als u het minder vaak doet, wordt het gras te lang. Het maait dan veel moeilijker en het afgemaaide gras kan niet allemaal blijven liggen. Dit moet u verwijderen, waardoor er waardevolle voedingsstoffen verloren gaan, zodat het gazon wordt uitgeput. Bovendien komt bij lang gras minder licht onderin de grasmat en daardoor wordt de mat hol en dun. U bent dan eigenlijk, net als vroeger een boer, aan het hooien! Een ideale methode om op een snelle wijze zoveel mogelijk mos te krijgen.



Onkruidbestrijding.

De meeste onkruiden verdwijnen uit het gazon door regelmatig te maaien. U krijgt hiervan een mooiere gesloten grasmat, onkruid en mos krijgen dan veel minder kans. Een apart probleem is het verwijderen van mos in een gazon. Door een goede bemesting stimuleert u de groei van het gras en daardoor heeft het voldoende weerstand en kracht om te concurreren met het mos. Maai niet te kort, vooral niet als uw gazon in de schaduw ligt.

Voeding.

Eén van de grootste fouten die met een gazon wordt gemaakt is het niet op tijd geven van voldoende voeding. Als de kleur van het gazon lichtgroen of geel is en u (in het groeiseizoen) minder dan 1 keer per week hoeft te maaien, is het gras dringend aan een bemestingsbeurt toe. Strooi als er regen wordt voorspeld kunstmest op het gazon en herhaal dat om de vijf a zes weken tot aan de herfst. Zou hou je je gazon gezond!

Sproeien.

Als een gazon net is aangelegd moet er vaker en met minder grote hoeveelheden worden gespreid. Bij voorkeur ook overdag als de zon fel schijnt, moeten pas gelegde graszoden goed worden nat gehouden. Een volgend keer kom ik graag weer bij u terug,

Bepie Visser



Ingezonden mededeling

GROEI EN BLOEI BIJ GOINGA :

Vanuit de vereniging Groei en Bloei kwam de vraag of wij onze tuin wilden openstellen voor leden van deze vereniging, echte tuinliefhebbers dus.

Voor woensdagavond 27 juni hopen we op mooi weer, zodat de bezoekers niet door een drijfmatte tuin hoeven te lopen.

Als er onder jullie 'Eilanders', mensen zijn die ook even willen komen 'buurten' zijn jullie van harte welkom. De tuin is open vanaf 18.30 tot 21.00 uur.

Misschien leuk om het Stadseiland eens vanuit een ander punt te bekijken?

Wim en Elske van Goïnga, Nr. 20.

EK EILAND OP VOLLE TOEREN



Ronald links & Ronald rechts

HET IS JUNI 2012, DUS.....

Als je naar buiten kijkt zou men even twijfelen, totdat je bij de huisnummers 88 en 90 langs gaat, dan gaat direct het zonnetje schijnen

De voetbalcommissie onder de enthousiaste leiding van Ronald en Ronald hebben voor de Stadseilanders een Oranje tentenkamp opgebouwd, welke groter en mooier is dan de vorige edities en dat allemaal om het ons allen weer zoveel mogelijk naar de zin te maken. Zij hebben er alles aan gedaan, nu is het aan het Oranje team om er nog een groter feest van te maken. Bij het ter perse gaan van dit nummer weten we inmiddels dat Nederland-Denemarken geëindigd is in 0-1, dus een grote teleurstelling, maar Duitsland maak je borst maar nat!

U begrijpt dat u de voetbalcommissie en hun helpers geen groter plezier kunt doen, door af en toe bij het geweldige tentenkamp op het eiland langs te gaan, en onder het genot van een hapje en drankje te genieten met uw mede-eilanders van het geweldige Oranjespektakel.

Wij hopen dat de tent niet te klein is, en zo ja, dan zijn er dus nog een groter aantal Eilanders blijkbaar, die de finale van het EK 2012, hopelijk met het Nederlands elftal, mee willen maken. En dan maken we er met z'n allen een groot feest van.

Heren (en dames) vast bedankt, aan jullie zal het niet liggen!

KV Stadseiland
Het bestuur



GEWELDIGE OPKOMST !!!

Ronald Deerenberg en ik, zijn druk bezig geweest met de voorbereidingen. De tent staat! Met veel hulp opgezet en ingericht. De nieuwe tent heeft veel verbeteringen. Zwaarder doek, minder licht inval, dus een mooier beeld. De beamer hangt. Eerste wedstrijd achter de rug. Fantastisch resultaat (een teleurstelling) LIGT AAN DE UITSLAG! De opkomst was geweldig! Ik hoop dat jullie allemaal weer komen, dan zullen het mooie avonden worden.

Ronald Riecker





FIETSTOCHT STADSEILAND 8 juli 2012

Aanmelden fietstocht.....

Op 8 juli aanstaande houdt de Kopersvereniging de eerste officiële Stadseiland-fietstocht. Wij zijn er in geslaagd een leuke en afwisselende tocht uit te zetten met daarbij een aantal uit te voeren opdrachten. Bovendien is een gezamenlijke lunch op een bijzondere locatie inbegrepen. De tocht is ongeveer 30 km en zal aanvangen om ongeveer 11.00 uur en eindigen ongeveer 16.00 uur.

Prijs inclusief lunch € 7,50 p.p.

U kunt zich nog aanmelden op : secretariaat@stadseiland.nl



Het steunpunt burenhulp is tot stand gekomen. Er zijn negen echtparen waarop een beroep kan worden gedaan.

Met elkaar hebben we besproken welke soorten hulp daarvoor in aanmerking komen.

Ten eerste: Noodhulp.

Voorbeeld: er gebeurt een (klein) ongeval in en om huis, waarvoor u naar een gezondheidscentrum wilt en u heeft geen vervoer en er zijn nog kinderen in huis die niet alleen gelaten kunnen worden. In zo'n (nood)geval kunt u het steunpunt bellen en we komen in actie.

Ten tweede: Ziekte.

Voorbeeld: Het is nodig dat u langere tijd voor behandelingen naar een ziekenhuis moet of tijdelijk hulp nodig heeft bij andere praktische zaken. De mensen van het steunpunt kunnen in zo'n geval wellicht iets voor u betekenen.

De 'bemanning' van het steunpunt stelt zich voor:

Wim en Elske van Goinga
Huisnr. 20
Tel. 240528
goinga@stadseiland.nl

Piet en Rita de Kreek
Huisnr. 89
Tel. 230000
dekreeks@hetnet.nl

Reinder en Joke Lont
Huisnr. 44
Tel. 247650
mail@reinderenjoke.nl

Leo en Henneke Hopstaken
Huisnr. 95
Tel. 226540
henneke.hopstaken@upcmail.nl

Ten derde: Afnemende gezondheid.
Voorbeeld: Bij gladheid in de winter kan het handig zijn als iemand wat boodschappen voor u meeneemt.

Ten vierde: Tuin.
Een aantal mensen (met groene vingers) van het steunpunt willen zien of er hulp/advies kan worden geboden wanneer er door bijv. problemen met gezondheid achterstand is in tuinonderhoud.

Jaap en Rita Loijenga
Huisnr. 87
Tel. 247219
jaari@upcmail.nl

Dick en Ria Daamen
Huisnr. 45
Tel. 06-48509579
d.daamen6@upcmail.nl

Rende en Joke van Amerongen
Huisnr. 18
Tel. 240960
rva@stadseiland.nl

Gijs en Eefje van Beurden
Huisnr. 94
Tel. 236995
e.j.vanbeurden.vanwoudenberg@stadseiland.nl

David Jansma en Nadine Vallenduik
Huisnr. 48
Tel. 258988
nadinedavid@wanadoo.nl

Hulp nodig? Belt u naar het eerste nr. op de lijst. Krijgt u geen gehoor dan belt u uiteraard het daarop volgende nummer, enz. In geval van minder spoed, kunt u ook mailen. Ook de veiligheid op het eiland is ter sprake gekomen. Hierbij wordt gedacht aan: het regelen van strooizout bij gladheid, een reddingsboei aan de vijver, een AED-apparaat (automatische externe defibrillator in geval van hartproblemen). Heeft u suggesties? Meldt het ons. Kijk voor informatie regelmatig op de website: www.stadseiland.nl

U bent van harte welkom om te adverteren. Om de kosten hoeft u het niet te laten.

1/4 pagina is € 15,- per uitgave, of € 50,- voor een heel jaar (4 uitgaven per jaar).

Indien u kiest voor 1 jaar krijgt u eenmalig 1/4 pagina voor een redactioneel stuk over uw bedrijf.

Indien onbestelbaar: Stadseiland 50,
8243 HT Lelystad

De volgende editie
zal verschijnen
in
september

Belangrijke data :

Fietstocht : 8 juli

Nazomerfeest : 1 september

